

# De Fonograaf\* Het Boldershof

Brugsestraat 16

Herberg van 1911 tot 1934  
vanaf 1924 Het Boldershof

Uitbaters:

1911 Jules Hellebuyck, vlaswerker x Alida Delchambre  
1920 Leonard Neiryneck, velomaker x Marie Elisa Debon  
1924 Joseph Tytgat, vlaswerker x Adriana Verledens

Aanvankelijk was Jules Hellebuyck *peerdeknecht* op de hofstede Demarez (nu Viaene). Tot 1911, dan staat hij ingeschreven in het bevolkingsregister als vlaswerker en herbergier in De Fonograaf.

In 1920 vinden we hier smid, voerman, velomaker en herbergier Leonard Neiryneck. Leonard overlijdt al in 1921 maar zijn zoon Jules zette de zaak verder.

Vlaswerker Joseph Tytgat volgt hem op en verhuist in 1934 naar Tielt. Dan is het gedaan met het café. Jerome Allegaert, winkelier en melkventer neemt er zijn intrek en verhuist in 1958 naar Desselgem. In datzelfde jaar komen Joseph Vanpaemel en Germaine Decock hier wonen. Joseph overlijdt in 1981 en Germaine in 1986. In 1987 koopt en verbouwt Hervé Vanherweghe het pand. Zijn weduwe Maria Vangeesdalle woont er nog steeds.



De situatie in 2017



De Fonograaf - later Het Boldershof: het eerste huis rechts. Daarnaast, verderop, ooit café De Snisse. Aan de linkerkant, het eerste huis: vroeger slagerij Vanassche, nu De Vleeshoek en daarnaast was er ooit de herberg Van Paemele.

\*Fonograaf: platenspeler - voorloper van de grammofoon